

Bijbelstudie #2

Thema:

*Gods werk in ziekte en
genezing*



Opbouw van de avond

1. **Inleiding door Fedor**
2. **Deel #1 door Peter**
3. *Pauze met koffie en thee*
4. **Deel #2 door Fedor**
5. Kleine groepen
6. *Afsluiting van de avond*

Jezus *is* het wonder!
Zowel in ziekte als in genezing.

Deel #1

Algemeen kader - ziekte en genezing

*Mijn ziel huilt van ellende,
richt mij op naar Uw woord.
(Ps 119:28)*

Gods plan is gezondheid en leven

Zo is het begonnen en zo zal het eindigen

Gen 1:31 - ***En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.***

Opb 21:4 - ***De dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn.***

Zicht op

- Gods bedoeling: de dood hoort niet bij het leven
- Rom 8:18-25, 1 Kor 15:26
- Onze realiteit: tussen het begin en het einde in, is er wel ziekte en dood
- Gen 3:22-24, 2 Kor 5:1, Heb 9:27

Gods plan is gezondheid en leven

maar door de zonde is er ziekte en dood

Ziekte is doorwerking van de zondeval – Rom 5:12, 6:22

- maar geen directe straf – Job 1:22, 2:9-13, 4:7, 42:7
Job 4:7 - ***Bedenk toch; wie kwam ooit onschuldig om,
en waar zijn er ooit oprechten uitgeroeid ?***
- ook voor christenen
Hand 9:36-37, Gal 4:13-14, Fil 2:25-30, 1 Tim 5:23, 2 Tim 4:20, 3 Joh vs 2,
1 Kor 15:12-58, 1 Thes 4:13-14

God vindt ons lichaam belangrijk

- Het lichaam is geschapen – Gen 2:7, Ps 139:13-16
- Het lichaam zal worden herschapen – 1 Kor 15:35-44, 1 Thes 4:13-18
- Christus heeft een lichaam aangenomen – Jes 53:2-3, Mat 1:18-23, Joh 1:14
- Christus is lichamelijk opgestaan – Luc 24:41-43, Joh 20:27, 1 Kor 15:20
- God heeft aandacht voor zieken – Ex 15:26, Mat 4:23, Mar 1:41

Jes 53:3 – *een man van smarten en vertrouwd met ziekten*

**Joh 20:19 – *Jezus kwam en stond in hun midden en zei tot hen: vrede zij u!
En na dit gezegd te hebben, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.***

God vindt ons lichaam belangrijk
daarom aandacht en gebed voor zieken

- Mar 1:30, Fil 4:6, Ef 6:18, 1 Pet 5:7, Jac 5:13-18

Mar 1:30 - ***De schoonmoeder van Simon lag met koorts te bed en terstond spraken zij met Hem over haar.***

1 Pet 5:7 – ***Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.***

- Uit liefde voor de zieke
- Met hoop op Gods kracht
- In geloof op Gods bestuur

Deel #2

De dagelijkse praktijk - ziekte en genezing

*Jezus Christus blijft Dezelfde, gisteren,
vandaag en tot in eeuwigheid!*
(Hebr. 13:8)

Jezus' wonderen

Matteüs 11:2-6

Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: 'Bent U degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?' Jezus antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien: blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd en doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan Mij geen aanstoot neemt.'

Matteüs 14:13, 34-36

Toen Jezus hoorde over de dood van Johannes, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land.

Toen ze overgestoken waren, gingen ze aan land bij Gennesaret. De mensen daar herkenden Hem en maakten zijn komst overal in de omgeving bekend, en men bracht allen die ziek waren bij Hem. Die smeeekten Hem alleen maar de zoom van zijn mantel te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen.

Vrijmoedig bidden

Johannes 14:12-14

Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Joh. 15:16-17

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in Mijn naam vraagt. Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Handelingen 2:43, 3:1-8

De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

Petrus richtte zijn blik op *de man die verlamd was*, evenals Johannes, en zei: 'Kijk ons aan.' De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei: 'Zilver of goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u: in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.' Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend.

Gaven van de Geest – 1 Kor. 12:6, 9 (HSV)

Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt (...) aan een ander geloof, door dezelfde Geest, en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest.

Bidden en zalven door oudsten – Jakobus 5:14

Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen; laten ze voor hem bidden en hem met olie zalven in de naam van de Heer.

**De mysteries in de Bijbel:
*het al wel en het nog niet***

Door het bloed van Jezus zijn wij vergeven en heilig,
en toch zondigen we nog.

In Jezus' hebben wij het eeuwige leven ontvangen,
en toch is de dood nog onze laatste vijand.

Jezus' striemen zijn onze genezing geworden,
*en toch zuchten en steunen wij nog in een
vergankelijk lichaam.*

Deze mysteries zijn niet bedoeld om ontrafeld te worden, maar zijn bedoeld om ons vol vertrouwen in de armen van God te drijven.

1 Korinthe 13:12-13

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

**Het gaat niet over *wie-heeft-er-schuld*,
het gaat over de nabijheid van Jezus.**

Hebreeën 13:8

Jezus Christus blijft Dezelfde, gisteren, vandaag
en tot in eeuwigheid!